

PERSVERKLARING WERKVERBAND KATHOLIEKE HOMO-PASTORES (over het document 'Het geschenk van de priesterroeping' van de Congregatie voor de Clerus)

Met grote teleurstelling heeft het Werkverband kennisgenomen van de inhoud van dit document. Homo's die priester willen worden, worden afgewezen omdat zij niet in staat zouden zijn correct om te gaan met mannen en vrouwen. De negatieve gevolgen van hen toch wijden zijn mogelijk niet te overzien, zo wordt gesteld. Is de homoseksuele neiging van voorbijgaande aard, dan moet deze minstens drie jaar voor de diakenwijding verdwenen zijn.

We juichen het toe, dat oude regelgeving met betrekking tot roeping en opleiding van priesters bij de tijd wordt gebracht. Het is een goede zaak dat men niet voorbijgaat aan het thema homoseksualiteit. Maar dat de in 2005 uitgekomen en toen al zeer omstreden tekst van paus Benedictus XVI wordt overgenomen lijkt volledig de openheid teniet te doen die paus Franciscus bood in 2013 met zijn reactie op een vraag over homoseksualiteit: Wie ben ik om te oordelen?

Paus Franciscus pleit er voortdurend voor om elk mens op waarde te schatten en niemand buiten te sluiten. Des te schrijnender is het dan om te moeten constateren dat ook onder zijn verantwoordelijkheid als paus elk reëel levensperspectief voor katholieke homo's geblokkeerd blijft. Zij blijven gediskwalificeerd en uitgesloten wat betreft het beleven van liefde met een partner en eveneens van het volgen van een roeping tot het celibataire priesterschap. Dit impliceert ook een totale miskenning van alle functionerende homoseksuele priesters waarvan er binnen de kerk, wereldwijd en in Nederland, veel zijn.

Bewustwording van homoseksualiteit, waardering ervoor, erover spreken en deze op goede wijze in het leven integreren en vormgeven worden door het document ontmoedigd. Depreciatie, ontkenning en verdringing van homoseksualiteit zullen er de facto door worden bevorderd. Als Werkverband van Katholieke Homo-Pastores vinden wij dit een uiterst kwalijke en ook gevaarlijke zaak omdat het een gezonde manier van leven met eigen en/of andermans (homo)seksualiteit in de weg staat. Voor priesters en voor de kerk is dat niet goed.

Het onder Benedictus XVI ingezette beleid ten aanzien van homo's lijkt nu onder Franciscus niet alleen te worden bevestigd en doorgezet, maar zelfs versterkt. Homo's die zich door God geroepen voelen om priester te worden, doen er goed aan om hun ja tegen God en mensen op een andere wijze vorm te geven dan als priester van de rooms-katholieke kerk.

Voor verdere informatie: Theo Koster (woordvoerder WKHP)
theokoster.o.p@planet.nl
026-3264449