

PERSCOMMUNIQUE WERKVERBAND KATHOLIEKE HOMO-PASTORES (over instructie Vaticaan weren homo's van priesteropleidingen).

Bezorgd hebben de leden van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores gereageerd op het verschijnen van de Vaticaanse instructie over het weren van homo's van priesteropleidingen. Het Werkverband constateert dat het kerkelijk leergezag zich blijft baseren op een achterhaalde visie op homoseksualiteit als ongeordende realiteit die tegen de natuurwet indruist. Terecht ervaren velen, zowel homoseksuele mensen, als mensen met een andere seksuele oriëntatie, deze leer als zeer krenkend en discriminerend.

Niet alle deuren gaan dicht voor homoseksuele mannen die priester willen worden. Dat mannen met 'diepgewortelde homoseksuele neigingen' niet priester kunnen worden, is voor de opstellers van de instructie duidelijk. Wel kunnen mannen toegelaten worden, die slechts homoseksuele gevoelens hebben 'van voorbijgaande aard'. Het Werkverband stelt vast dat hier begrippen worden gebruikt, die niet bruikbaar blijken in de praktijk. Tevens stelt het Werkverband dat iemands geschiktheid voor het priesterambt principieel niet afhangt van seksuele oriëntatie.

Een instructie waarin de priesteropleidingen worden opgeroepen de kandidaten in een open sfeer met hun gevoelsleven te leren omgaan, was voor de Kerk heilzamer geweest. Met de huidige instructie dreigen ongelukken. Wat gebeurt er met priesterkandidaten die gaandeweg er achter komen dat ze homoseksueel zijn? In een omgeving waarin uitvoering wordt gegeven aan deze strenge instructie, raken deze mannen tussen wal en schip. Zijn ze eerlijk over hun geaardheid, dan dreigen ze van de opleiding verwijderd te worden. Kiest men voor het priesterschap, dan zit daar een keuze voor het grote zwijgen aan vast. Bovendien: welke weg moet een priester gaan, die gaandeweg zijn priesterschap ontdekt homoseksueel te zijn? En wat mogen priesters die homoseksueel zijn en/of als zodanig bekend staan, van een kerkelijke overheid verwachten die op zo'n negatieve manier met homoseksualiteit omgaat?

Het Werkverband stelt dat het ontkennen of onderdrukken van de seksuele geaardheid vanwege de roeping tot het priesterambt tot het onheil zal leiden dat de instructie juist wil bestrijden.

Werkverband Katholieke Homo-Pastores
Postbus 59
6850 AB Huissen
Woordvoerder: Theo Koster o.p.
Tel.: 026-3264449 of 024-3619188