

PERSVERKLARING WKHP

Tijdens de carnavalsmis in het Brabantse Reusel heeft pastoor Luc Buyens aan Prins Carnaval Gijs (den Urste') Vermeulen deelname aan de heilige communie geweigerd. Reden voor de pastoor was dat de Prins er publiekelijk een homoseksuele leefwijze op nahoudt.

Het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) vindt het ontoelaatbaar dat kerkelijke ambtsdragers in de integriteit van gelovigen treden. Dat geldt ook voor de integriteit van mensen die zelf de gewetensbeslissing nemen om al dan niet aan de communie deel te nemen. Uitsluiting getuigt van gebrek aan respect en gaat in tegen het ook door de RK Kerk beleden principe van gewetensvrijheid.

Vanouds geldt de regel dat gelovigen zélf hun geweten onderzoeken alvorens deel te nemen aan de communie. Het WKHP acht een communieverbod – zoals nu feitelijk toegepast door de pastoor van Reusel – in strijd met de gastvrijheid die eigen was aan Jezus als Heer van de Kerk en in strijd met de morele traditie van de RK Kerk. Tegelijkertijd erkent het WKHP het recht van kerkelijke gezagsdragers om uit te spreken dat gelovigen die volharden in ernstige zonden – schending van mensenrechten bijvoorbeeld of geweld jegens medemensen – zichzelf buiten de gemeenschap van de kerk plaatsen. Als homoseksuele pastores bestrijden wij evenwel de opvatting dat het “praktiseren” van homoseksualiteit zondig zou zijn. De officiële kerkelijke opvatting dat homoseksualiteit “intrinsiek ongeordend” is, is naar de overtuiging en ervaring van homoseksuele katholieken – en niet alleen van hen – niet houdbaar, ja zelfs verwerpelijk. Homoseksualiteit is voor ons een vondst van de Schepper, een gave Gods. Gelukkig wordt dit door veel katholieken in Nederland zo gezien.

Dat een ambtsdrager de officiële opvatting over wat een “geordende” beleving van seksualiteit inhoudt oplegt aan een ander en hem uitsluit van de communie, zonder dat de kerkelijke leiding hem terugfluit, laat zien dat de orde van de kerk verworden is tot verstarring. En dat met carnaval – het feest waarin alle orde op zijn kop wordt gezet en waarin mensen elkaar een spiegel voorhouden en om elkaar kunnen lachen. Het is tragisch dat het kerkelijk instituut zichzelf op deze wijze als nar neerzet.

Het WKHP verenigt sinds dertig jaar homoseksuele priesters, religieuzen en anderen die pastoraal werkzaam zijn in de RK Kerk. Doel is onder meer het gesprek over (homo)seksualiteit en christelijk geloven te bevorderen en op te komen voor erkenning van de veelvormigheid van seksuele en relationele betrekkingen waarin mensen elkaar goed kunnen doen. Het WKHP heeft ongeveer 80 leden.